

De Syv Sogne

Medlemsblad for Lokalhistorisk Forening
for Helsinge og Omegn

Annisse - Helsinge - Mårum - Ramløse - Tibirke - Valby - Vejby

Juni 2017

**Vi er på "nettet"
- med egen hjemmeside!**

The screenshot shows the homepage of the Lokalhistorisk Forening for Helsinge og Omegn website. At the top, the title "Lokalhistorisk Forening for Helsinge og Omegn" is displayed in a large, grey font. Below the title is a navigation bar with links: "Forside", "Om foreningen", "Bestyrelsen/kontakt", "Kommende events", "Tidligere events", and "Foto før og nu". The main content area features three columns of news items, each with a small image and a text block. To the right of these items is a "Del siden" (Share page) button with icons for Facebook, Twitter, and Google+.

Lokalhistorisk Forening for Helsinge og Omegn

Forside Om foreningen Bestyrelsen/kontakt Kommende events Tidligere events Foto før og nu

7/9-16:Byvandring i Helsinge
Willy førte deltagerne en tur rundt i Helsinge fra bymidten til Frederiksborgvej og dernæst igennem østbyen. Deltagerne fik en levende beretning med historierne for de forskellige

23. marts 2017 Peterhvileområdet
140 overværede foreningens arrangement i Annisse Forsamlingshus om Petershvileområdets teglværk, mølle, avlsgård og mejeri med indlæn fra Ole Blåkilde, Niels

Ordinær generalforsamling 18-03-2017
27 medlemmer var mødt op. Peter Kalko valgtes som dirigent. Stig Rex Olkjær ønskede at udtræde, og i stedet nvaltes Willy I Larsen

Del siden
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på Google+

En dag måtte det jo ske. Og i marts måned oprandt dagen, hvor vi åbnede foreningens første hjemmeside på internettet. Siderne er under stadig opbygning, men allerede nu er der noget at se på.

Gå selv ind og se dig omkring på de mange sider:

www.lokalhistorisk-helsinge-omegn.123hjemmeside.dk

eller "google" lokalhistorisk forening Helsinge, så kan du også få adgang til siden.

Her på billedet ser du forsiden, hvor foreningens sidste tiltag omtales.

Efter de første par måneder har hjemmesiden haft over 500 besøgende!

Hvad hedder personerne? Hvor er fotografiet taget?



En musikalsk familie -men hvem er de?

Aase Bomholdt efterlyser navnene på en eller flere af personerne på billedet og eventuelt hvor fotografiet er taget.

Fotografiet har tilhørt Astrid Jørgensen, født Henriksen i Ramløse, men desværre er der ingen oplysninger om navne og sted.

Musikinstrumenter set fra venstre: trompet, violin, harmonika og lut.

På bordet står udskårne ting i træ.

Hvem er denne musikglade familie?

Oplysninger modtages meget gerne af Aase Bomholdt, telefon 6126 2638 eller e-mail aase.bomholdt@gmail.com

På næste side viser vi en udsnitsforstørrelse af tingene på bordet.



Fra venstre: en karet, en lysestage (placeret bagved kareten?) et par spejle med udkårne rammer, noget ubestemmeligt (en kane?) og yderst til højre 2 heste, set forfra.



HUSK
At betale kontingent for 2017!

Sidste frist er 15.juli!

Gå ind på din netbank og betal beløbet som bankoverførsel på
Reg.nr. 1551 – Konto nummer 10160464
eller "indbetalingskort": + 01... + 10160464

Kontingentet er kr 150.- for enkeltpersoner eller par.

Sejrsparaden i Helsingør den 8. Maj 1945

Skrevet af Ole Blåkilde

I maj 2017 er det 72 år siden den anden verdenskrig i Europa sluttede med Nazitysklands endelige overgivelse den 8. maj 1945, V-dag blev den kaldt efter det engelske ord for sejr, victory.

Forinden havde tyskerne i Holland, Nordvesttyskland og Danmark overgivet sig til englænderne, men ikke til danskerne, gældende fra kl. 8 om morgenen den 5. maj. Der var vist et kapløb med russerne om, hvem der først overskar den jyske halvøys tyske del. Jeg husker min fars bekymring for, om russerne kom først.

Men nu nåede englænderne det altså først. Hurtigt kom der engelske officerer til Danmark for at modtage den tyske overgivelse. Ved Lillebæltsbroen fik en jeep ikke drejet og nåede Århus. Dens mandskab, vist ledet af en sergent, modtog så den tyske overgivelse dér.

I Helsingør var de lokale frihedskæmpere militært organiseret straks om morgenen den 5. maj under en dansk officers ledelse og med Tinghuset som hovedkvarter. Efter et par hektiske dage med arrestation af landsforrædere nåede man den 8. maj – V-dagen.

Den blev fejret i Helsingør med en parade – sejrsparaden, selv om den danske medvirken i sejren nok må betegnes som ret beskedent.

Paraden foregik på den daværende idrætsplads for enden af Idrætsvej. Frihedskæmperne fra Vejby og andre omliggende steder deltog.

Herunder ved paraden. De militære chefer skridter fronten af og hilser på de enkelte frihedskæmpere. Tilskuerne har samlet sig i rækken bagved.



Videre ses herunder geledet af alle de kvinder og de unge piger, som varetog forplejningen af de mange frihedskæmpere, som i de første dage var indkvarteret forskellige steder, bl.a. i gymnastiksalen på Helsing skole, i salen på Helsing Kro og på gården Kongensgave. Det var afdelingen af Danske Kvinders Beredskab, som stod for forplejningen. DKB sagde man blot dengang.



Herunder smørrebrødsholdet med mad til frihedskæmperne under ledelse af fru A.P. Olsen i DKB-uniform. Hun var næstformand for DKB i Helsingør. Jeg genkender 11 af damerne.



Så flyttedes forplejningen til "Kongensgade", men bygningerne her er nu væk.



Tilbage til sejrsparaden på Idrætspladsen, som sluttede med at man marcherede ad Vestergade til Præstegårdshaven, hvor der var sat bænke og borde op.



Her kommer paraden i Vestergade med faner i spidsen, og man aner trommeslagerne bagved.

Fanebæreren forrest med hat på kunne være kioskejer Aage Hald Petersen, Østergade, referent til Amtsavisen og sognerådsmedlem. Fanebærer nr. 3 i rækken udadtil kunne være sadelmagermester Svend Aage Terkelsen, Idrætsforeningen.

De passerer her de nu forsvundne huse i Vestergade, nærmest automekaniker E. Petersens, så på den tid glarmester Einar Jørgensens og så brugsuddeler Robert Wøidemanns huse.

Længere nede i paraden kom lotterne, DKB-erne. Langs geledet går her i DKB-uniform min mor, Nora Blåkilde, Formand for DKB-afdelingen. Hun kom til at forestå frihedskæmpernes forplejning i Helsingø, på Salgårdshøj og i Munkerup hele sommeren.



Jeg blev først 10 år i juli 1945 og erindrer ikke at have været med blandt de mange tilskuere på idrætspladsen, men går ud fra, at der blev holdt taler og sunget -. Som leder af DKB var min mor jo med, og hun har efterladt mig sine fotos fra den dag. De er også overdraget Gribskov Arkiv.

Efter paraden er man nu i præstegårdshaven, hvor mange andre, også børn, tilsluttede sig. Jeg genkender en del af de børn og de frihedskæmpere og de DKB-ere, der er forrest i billedet. Men det er jo 72 år siden, så alt og alle er forandrede. Rigtig mange bærer frihedskæmperarmbindet, som i familierne bevares som et klenodie den dag i dag.



Vi ser tydeligt, at alle står op og synger. Man synger formodentlig frihedssangen, som på den tid blev sunget ved enhver lejlighed.

En Vinter lang og mørk og haard
paa fem forbandede Aar
har knuget Landet i sin Favn
med Kulde og Sult og Savn,
og der gik Slid paa Skoven, Skaar paa Skaar,
og der gik Raaddenskab i svage Træer.
Gaa til Modstand, alle danske, alle Mand son
en, og gør Danmark frit!

Med Tvang og Terror gik de Aar,
men nu gaar Vinter mod Vaar.
Det samler sammen til en Tø,
hvor Vinter og Vold skal dø.
Paa Trods af Mord og Brand og Fængsel er
en Folkevilje vokset og brudt frem.
Gaa til Modstand, alle danske, alle Mand som
en, og gør Danmark frit!

En Storm, en skyllende April,
en sidste niende April,
en Storm, der rensrer Landet ud
med Opgørets skarpe Lud.
Fej alle vissengrønne væk, og lad os
se det friske, grønne Land igen!
Gaa til Modstand, alle danske, alle Mand son
en, og gør Danmark frit!

BYVANDRING I HELSINGE

Willy Larsen tager os igen i år på en byvandring i Helsingø. Denne gang til området omkring den gamle markedsplads, Kirkegade, hvor Zonen havde sit tilholdssted, De gamles Hjem, kirken og skolerne. Willy Larsen tager udgangspunkt i emnet "Mit Helsingø som jeg husker det fra 1950 til 1970".

Vi mødes på Banktorvet ved springvandet i Helsingø søndag den 10. september kl 13.30 – Turen varer 1½ til 2 timer.

Lokalhistoriske aften i Annisse og generalforsamling



Herover –
Lokalhistorisk aften i
Annisse
Forsamlinghus.
Her er det Finn
Klitgaard, der
fortæller.
Der var stuvende
fuldt – 140 var mødt
frem for at høre om
Annisses historie.

På foreningens generalforsamling den 18. marts ønskede Stig Olkjær ikke genvalg til bestyrelsen, hvor han i et kvart århundrede havde siddet i bestyrelsen og sognerepræsentantskabet .I stedet indtrådte Villy Larsen i bestyrelsen.

Pernille Sonne, leder af Gribskov Arkiv, havde afslutningsvis et spændende indlæg om arkivets virke og om det frivillige arbejde for arkivet, der helt fantastisk rummer omkring 70.000 fotos fra Gribskov Kommune.

KALENDER

Byvandring i Helsingø

Søndag den 10. september 2017 kl 13.30

Mødested: Ved springvandet i Gågaden (Banktorvet)

Willy Larsen viser rundt i området nord for gadekæret.

BESTYRELSEN pr. 1. juni 2017

Formand: Poul Erik L. Thomsen

Næstformand: Peter Kalko

Kasserer: Finn Klitgaard
Niels Andersen
Ole Blåkilde
Aase Bomholdt
Willy Larsen
Eigil Pagter Møller

HUSK at betale kontingent for 2017. Sidste frist er 15.juli!

Gå ind på din netbank og betal beløbet som bankoverførsel på

Reg.nr. 1551 – Konto nummer 10160464

eller "indbetalingskort": + 01... + 10160464

Kontingentet er kr 150.- for enkeltpersoner eller par.

Lokalhistorisk Forening for Helsingø og Omegn. Årligt kontingent kr 150.- kan indbetales på reg. nr. 1551 - kontonummer 10160464

Formand:

Poul Erik Lehmann Thomsen Tlf 72 58 70 36

e-mail pe@lehmann-thomsen.dk

Kasserer: Finn Klitgaard Tlf 20 12 15 77

e-mail finn-klitgaard@adslhome.dk

Redaktør: Peter Kalko Tlf 48 79 51 29

e-mail peterkalko@anglov.dk